

"Een klein beetje paradijs", komt toch oerdedig in <sup>13</sup>  
de richting als ik de mensen om me heen hoor.  
Tijdens deze week en door de jaren heen. Ik heb  
persier gehad, leuke verhalen gehoord en nog nooit  
zoveel namen gelaten als op deze bonte avond. Zeer  
bijzonder, want het geeft aan dat mensen ~~st~~ zich zo  
op hun gemak en "thuis" voelen dat het spelen en  
luisteren iets persoonlijks wordt. Dus bedankt  
dat jij en de andere docenten zo'n "paradijsje"  
ergens in Frankrijk kunnen neerzetten!

Liefs  
Laila





un petit coin de  
**Paradis**

